

Vi i Bråttensby

Redaktörer: Kjell Johansson 0322-628113 kjell.johansson@mbox334.swipnet.se
Annika Olsén 0513-40031

April 2000

Stort intresse för bowling i Bråttensby!



Christer Bengtsson skall just rulla iväg sitt klot

Det var stort intresse för bowlingspel bland Bråttensbyborna på vårvinterns bowlingkvällar i Mörlandahallen. Deltagarantalet pendlade mellan 12 och 16 personer. Vi träningspelade fyra tisdagskvällar med början 22 februari. När var och en släppte ett klot som vi trodde passade, började träningen i klotrullandets ädla konst. Vi fann snart att det inte var så lätt att träffa

allakäglorna. Träningen gav resultat och efter fyra träningskvällar kände vi oss mogna att utmana Södra Härene på en match. Sista träningskvällen var det uttagningsspel bland "Vi i Bråttensby" spelare. Ingvar Thorkildsen, Bernt Larsson, Börje Aronsson, Lasse Bengtsson, Christer Bengtsson och Christer Håkansson kvalade in i laget.

Den 10 april träffades de båda lagen i

Mörlandahallen. Som uppladdning före matchen åt vi smörgåstårter och båda lagen försökte psyka varandra. Hur matchen gick? Jo "Vi i Bråttensby" vann, snabbt krävde dock Södra Härenes spelare att en revanschmatch skulle spelas i Vara bowlinghall. Tidpunkt är ej bestämd.

Efter önskemål börjar bowlingträningen till hösten igen för alla som vill fortsätta eller prova på.

Christer Håkansson

Majblommor

Jag och Emmelie Aronsson var ute och sålde majblommor i veckan. Jag tycker att det är kul att sälja majblommor, för man hjälper barn i andra länder som behöver mat och pengar. Det är kul att cykla runt i Bråttensby, man får en massa kakor och godis av alla. Det är jättesnällt och sen köper ni en massa majblommor också.

Emma Olsen



Emmelie Aronsson och Emma Olsen säljer majblommor till Louis Aronsson och Annie Hermansson

Bråttensby församling

Bråttensby församling är hotad.

Skall den upphöra efter många hundra år?

I den fria Svenska kyrkan kräver man att en församling skall ta hand om: Gudstjänstliv, undervisning, diakoni och mission. Undervisningen måste väl för konfirmander och barn ligga på pastoratet. Mission är väl ungefär detta, att tala om Gud, evangelisera. (Vi har ju delat ut biblar till alla hushåll i församlingen). Diakoni är väl att hälsa på sjuka, att tala med dem som har det svårt, att trösta och hjälpa. Det är väl sådant som redan sker i en församling med etthundratrettio medlemmar. Syföreningen gör nog en del insatser här.

Så kommer vi då till det här med gudstjänster. För närvarande är kravet, att det skall vara gudstjänst varje vecka. (Sammanlyser man huvudgudstjänsten skall det ändå vara en gudstjänst i hemkyrkan, så vitt jag har fattat rätt). Kyrkomötet måste frågå det här kravet, tycker jag. Från stiftets sida har man gett tillsägelse till våra präster att inte hålla så många gudstjänster i småförsamlingarna. Då kan man väl inte komma och säga: Ni har för lite gudstjänster så ni får upphöra som församling. Vi kan säkert klara vår församling, om vi är envisa och håller ihop.

Lennart Andersson



Du, som har synpunkter eller idéer om detta.

Kom till Bygdegården den 8 maj kl 19.00

Vi bjuder på fika.

Barbro, Karl-Åke, Carina, Margaretha, Anna, Mona och Lennart.

En tvåhjulig berättelse

Mänsklighetens historia är kantad av en rad revolutionerande uppfinningar: hjulet, plojen, glödlampan, ångmaskinen, kullagret, blytlåset, telefonen, internet, den elektriska tandborsten. Men frågan är om inte den allra mest revolutionerande uppfinningen är den som engelsmannen Harry Lawson satt och klurade ut 1879, nämligen "säkerhetscykeln". Som framgår av namnet hade den föregåtts av en mer osäker modell, nämligen "la velocipède" sedermera höghjulingen, som krävde jämn väg utan några hinder, för att cyklisten annars riskerade att kastas framstupa i väggruset. Men säkerhetscykeln hade alltså en mer humant utformad modell, som i stora drag har stått sig genom åren: ram av tunna stålrör, två lika stora hjul med tunna ekrar, kedjedrift av bakhjulet och styrbart framhjul. Med luftgummidäcken, som infördes 1888, var cykelns grundform komplett. Cykeln spreds från Storbritannien och blev mycket snart ett populärt sportredskap och transportmedel för vardagsbruk.

På den svenska landsbygden blev cykeln en frihetssymbol och fick en betydelse som knappast kan överskattas. Hur folkrörelserna skulle spridit sitt budskap, hur

postorderförsäljningen skulle kommit igång, hur trettiotalets arbetssökande skulle kunna transportera sig till de fåtaliga arbetena och hur ungdomarna skulle ha kunna ta sig till dansbanor och idrottsplatser utan cykel, är frågor som återstår att besvara. Förmodligen skulle mycket varit annorlunda i Sverige idag utan cykeln.

Men som om inte detta skulle vara nog finns det fler skäl till att cykeln måste betraktas som en revolutionerande uppfinning. En människa på cykel har nämligen en unik verkningsgrad, jämfört med alla andra typer av förflyttningar, inklusive olika djurs, flygplans, bilars etc. Därtill kommer att den är absolut miljövänlig och bara kräver sådan energi som vi mår bra av att slösa med. Och inte är den så dyr heller, i alla fall inte om man jämför med 20-talet, då en lantarbetare fick spara hela lönen i fyra månader för att ha råd att köpa cykel.

Mer fakta om cykeln:

Cykeln blev det första och hittills enda fordon i historien som kunde bli var mans egendom.

Över 90 % av alla svenska barn mellan 7 och 17 äger en cykel liksom 65 % av alla vuxna mellan 18 och 70 (1990).

Kina tillverkade 1985 32 miljoner cyklar.

I Tyskland spelar man cykelboll och i England cykel-polo.

Cykeln var den första produkt som såldes med hjälp av reklamaffischer.

Den första annonsen i Kalle Anka infördes 1958 och gällde reklam för en cykel.

Under andra världskriget intogs Singapore av cykelburna japanska regementen.

Cykeltid har ingenting alls med tvåhjulingar att göra utan är den grundläggande tidsenheten hos en dators centralenhet.

Vad blir nu kontentan av allt detta? Jo: Damma av din säkerhetscykel, möt upp vid skolan tisdag den 25/4 kl 19 och följ med på en uppfriskande cykeltur i den sköna vårkvällen!

Barbro Johansson

Fotnot: Uppgifterna ovan är tagna från Nationalencyklopedien (utom Kalle Anka-uppgiften, som jag själv forskat fram).



Traditionsrik påskeld

Att elda påskeld är en gammal västsvensk tradition. I "De gamla berättar" av Hälge Gunneland står det upptecknat från Herrljunga:

"På påskafton brändes eldar ute på åkarna. Ungdomen samlar ihop en massa bråte, och kunde de få tag i en tjärtunna, var det bra."

Och från Remmene: "Varje byalag eldar påskeld på någon kulle. Man eldar enris, löv och någon halmkärve. Man sköt för att man ej skulle komma ut för påskkäringarna. När man gick hem, skulle man springa rakt igenom elden. Man gjorde ringlekar kring elden och hurra för elden. Längre tillbaka i tiden hade vallgossarna kommit med sina

horn och lurar."

Min farmor, Elna Andersson, som födes 1898 berättade om eldar på Ekeberget och att folkskollärare Lindelöv var kritisk mot dessa eldar.

Stig Hermansson berättar att på 30- eller 40-talet när han var ung eldade man på Ekeberget på Valborgsmässoafton. Det var Folke Östemar i Lunda Östergård, Stigs bror Ivan Hermansson på Guntorp, Torbjörn och Håkan Samuelsson i Luttorp Eggvena, Georg Aronsson i Lunda och drängar i byn som körde upp till berget. Det har också eldats framför berget.

Det var ett uppehåll i eldandet på Ekeberget fram till Göran och Per-Olof Arons-

son och jag började köra ris med traktor upp till berget någon gång på 60-talet. Sedan har andra pojkar i trakten tagit över den traditionen. Någon gång har det hamnat rivna hus på berget inför påsk som när Ingvar Valdemarsson rev huset på Stommen.

I år kommer påsken sent och därmed är det ljusare än vanligt på påskaftonskvällen. Vi tror att en lämpligt tid att tända brasan är kl 21.00.

Det brukar vara många som har med raketer och smällare. För att inga olyckor ska ske är det viktigt att vuxna har uppsikt och att inga smällare hamnar bland åskådarna.

Välkomna!

Kjell

Utvecklingsbidrag

Kommunstyrelsen i Herrljunga har i princip lovat att "Vi i Bråttensby" i år skall få högst tio tusen kr för att genomföra projekt som ingår i våra utvecklingsplaner. Kravet är att vi är en utvecklingsgrupp som är godkänd. Det kravet uppfyller vi. Ansökan skall lämnas senast i oktober och där skall anges syfte, åtgärder och kostnadsberäkning. Ansökan kommer att avslås eller beviljas av kommunstyrelsens presidium eller tjänsteman närhelst vi kommer in med den. Arbetena skall sedan vara avslutade och redovisade före den 15 dec. i år. Delbetalningar från kommunen går att få under arbetets gång. Kostnaderna som dessa skall täcka är främst material, hyra och avgifter. (Om vi sedan tar lite av pengarna och köper kaffe och en bulle till de strängt arbetande

frivilliga så går det nog bra det också).

Vad har vi då för planer utom torppålar med text, vandringsleder och att måla dasset vid bygdegården samt sätta upp olika skyltar? Jag för min del tycker att det skulle vara trevligt med en karta över Bråttensby, uppsatt vid parkeringsplatsen vid skolan. Där skulle enkelt alla lägenheter vara visade med gårdsnamn. Vår sockengräns mot Eggvena skulle vi där kunna markera utan att sätta upp någon skylt i naturen. På kartan skulle vi ju kunna markera att i den riktningen kan det finnas bebyggelse och infödingar.

En kväll hälsade jag på hos Annika och Hans. De tyckte att vi skulle röja upp och göra i ordning gamla festplatsen. Det var väl ett bra förslag. Innan minnet av alla

trevliga fester där glöms bort. Dessutom är det ju en fin plats att ha midsommarfest på. Inte nog med detta. Tankarna flög vidare och vi kom fram till att bygdegården borde ligga här uppe någonstans. Då kunde vi använda parkeringsplatsen och toaletten vid kyrkan. Vatten finns där också. Formen på bygdegården kunde bli bättre vid ombyggnad och kyrkan kunde också använda bygdegården.

Vi kunde göra en fin rastplats vid den gamla bygdegårdstomten. Med eget dass och några soffor då det snart blir en ny och snabb väg där förbi. Det hjälper nog Vägverket till med. Allt detta var nog inte tänkt att det skulle göras för de tiotusen och inte allt i år heller men fundera kan man göra.

Paul Johansson

Bråttensby syförening

Alla känner väl till Bråttensby kyrkliga syförening? En härlig samling damer som träffas hemma hos varandra varannan tisdag 19.00. Jag tänkte jag kunde berätta lite om vad vår syförening har för sig. Syföreningskvällarna sitter de och pratar och skojar om ditt och datt, och arbetar med olika handarbeten. Vårdinnan för kvällen bjuder alltid på en god kopp kaffe med smörgåsar och kakor, vilket gör samvaron lite extra mysig. Strax efter fiket håller Åke Brunngård en andakt. Han brukar då tala om den kommande söndagens text, och man sjunger även psalmer. Ulla Brunngård brukar sedan läsa högt ur en bok, vilket är mycket uppskattat. Just nu läser hon ur en bok som innehåller flera prästfruars berättelser om sina liv.

I november har man sin försäljning. De pengar man får in skänker man sedan till olika ändamål. Bråttensby, Fölene och Remmene syföreningar har alla sin försäljning på

hösten, men inte samma vecka. Eggvena syförening har sin på våren. Vid försäljningen säljs de handarbeten som damerna arbetat med under året. Många skänker också saker till försäljningen eller de olika lotterierna. Gunnar Åhman har t.ex. snickrat fina vitrinskåp som han skänkt, för att nämna någon.

För 4 år sedan, den 1 september 1996, firade Bråttensby syförening 80-årsjubileum. Enligt ett äldre kyrkobladd, som jag fått av Ulla Brunngård, firade medlemmar med respektive detta med en högtidslunch vid stiftsgården Lilleskog. De fick bl.a. berättat för sig lite historik om syföreningen och avslutade dagen med en gudstjänst i Stiftsgårdens kyrksal. När man 1916 startade Bråttensby syförening var nog tanken att det skulle ge en social gemenskap för hemmafruarna, men de såg också samvaron som en chans att hjälpa andra. På den tiden var det framför allt missionen utom-

lands som behövde bidrag. Genom åren har bidragen också gått till Lutherhjälpen, sjömanskyrkor, stiftsgårdarna Flämslätt och Lilleskog, människor som haft det svårt i vårt land samt den egna kyrkan och dess barnverksamhet. Bråttensby syförening har bekostat flera av sin kyrkas inventarier såsom dopfont med dopskål, stola, mässkrud, mattor, installation av elektriskt ljus, kyrkbibel 2000 som används i kyrkan m.m.

Förutom syföreningskvällar och försäljningen engagerar sig syförening i mycket annat. Varje vår görs en församlingsutfärd där syföreningarna är med och beslutar om resmålet. Två gånger om året har församlingen en gemenskapsträff med andakt där syföreningen står för kaffet. Bråttensby, Fölene, Remmene och Eggvena syföreningar turas om att anordna dessa var sin gång. På sommaren har församlingen en friluftsgudstjänst, oftast på gräset bakom

Forts. sid 4

Kalendarium

April

- 21 Långfredag 11.00 **Gudstjänst Kyrkan**
22 Påskafton 21.00 **Påskeld** se sid 3
25 Tisdag 19.00 **Cykeltur**
27 Torsdag 19.00 **Byamöte** se nedan

Maj

- 2 Tisdag 19.00 **Växtbyttardag**
4 Torsdag 18.30 **Tipspromenad Skölvne**
7 Söndag 09.30 **Nattvard Kyrkan**
8 Måndag 19.00 **Möte om församlingen**
9 Tisdag 19.00 **Cykeltur**
11 Torsdag 18.30 **Tipspromenad Eggvena**
18 Torsdag 18.30 **Tipspromenad Brättensby**
23 Tisdag 19.00 **Cykeltur**
25 Torsdag 18.30 **Tipspromenad Fölene**
28 Söndag 19.00 **Sång- och musikgudstjänst**

Juni

- 1 Torsdag 18.30 **Tipspromenad Remmene**
1 Torsdag 11.00 **Gudstjänst Kyrkan**
3 Lördag 10.00 **Rensning Gröna berg**
6 Tisdag 19.00 **Cykeltur**
20 Tisdag 19.00 **Cykeltur**
23 Midsommarafton 13.30 **Gröna berg**

Cykeltur från skolan



Från den 25/4 och fem tisdagar varannan vecka är du välkommen att följa med på en cykeltur. Första gången cyklar vi mot skjutfältet och vidare mot Landa där vi tar en medhavd fika. Sedan cyklar vi hem.

Ring gärna Barbro 0322-628113 eller Eva 0513-40075.

Växtbyttardag

Du som har lite växter över eller vill ha nya kan komma till bygdegården. Du kan ta betalt om du vill. Vill du veta mer kontakta Bernt Larsson 40084 eller Svea Johansson 40008.



Tipspromenad

Sedan flera år har bygdegårdarna i trakten haft tipspromenader på torsdagar i maj och så blir det i år också. I år startar Skölvne bygdegård med en tipspromenad den 4 maj. Sedan kommer Eggvena den 11, Brättensby den 18, Fölene den 25 och Remmene den 1 juni. Mer om startplatser och annat kommer att annonseras i Alingsås tidning.

Midsommarfirande

De som är gamla Brättensbybor vet att Grönaberg är en gammal festplats. Grönaberg ligger mellan bygdegården och kyrkan i en vacker slänt. Där kommer midsommarfirandet att gå av stapeln i år. Det kommer mer information om detta senare men boka tiden.

Lördagen den 3 juni skall vi ställa i ordning området, **rensa sly och slå gräs**. Ta med lite fika och verktyg och kom kl 10.00. För samordning ring Annika 0513-40031.

Sång- och musikgudstjänst

Söndagen den 28 maj 19.00
i Brättensby Kyrka

Mona och Lennart Andersson kommer tillsammans med sina medmusikanter Kristoffer, Oskar och Ulf att hålla en lättsam sång- och musikgudstjänst i Brättensby kyrka. Det blir sånger av Lasse Berghagen, Ted Gärdestad, Biskop Jan-Arvid Hellström och Lennart Andersson och en predikan i berättelseform.

Församlingen

BYAMÖTE

27/4 kl 19.00

Bygdegården

Vi skall ha ett möte i bygdegården där vi pratar om de nya utvecklingsbidraget som kan sökas från kommunen. Även andra frågor kan tas upp. Ring gärna Kjell på 0322-628113 om du har något som du vill ta upp på byamötet. Se även Pauls artikel. **OBS** Alla som bor i Brättensby är med i Vi i Brättensby.

Välkommen

Styrelsen

Från sid 3

bygdegården, men förra sommaren var man uppe vid kyrkan. Även här står syföreningen för kaffet. Sedan flera år tillbaka ger man före jul en blomma till de församlingsbor som är över 80 år, och då även till de som flyttat ut ur socken. Ett trevligt initiativ.

Jag har själv närvarit vid två symöten och tycker att det är väldigt roligt och trevligt. Men jag tycker det är lite tråkigt att inte min generation Brättensbybor verkar vara så intresserade av syföreningen. Men man kan ju hoppas att den här texten åtminstone gjort någon nyfiken.

Annika

Allt i Bygg AB

Utför nybyggen och reparationer

0513-40088

070-5661142