

Vi i Bråttensby

Redaktörer: Kjell Johansson 0322-628113 kjell.johansson@mbox334.swipnet.se
Annika Olsén 0513-40031

Juni 2000

Musikgudstjänst i kyrkan

Det var stor uppslutning, 61 personer, i Bråttensby kyrka när Mona och Lennart ordnade en hejdundrande musikgudstjänst på bönsöndagen. Medverkande var synthspelaren Ulf Johansson, saxofonisten Kristoffer Hjelm, gitarristen och sångaren Oskar Kjällgren från Lekåsatrakten. Mona själv ledde sången och fick oss kyrkobesökare att sjunga psalmer och andra sånger i koret. Förutom allsång spelade gruppen några melodier instrumentalt och Ulf sjöng några sånger. Lennart hade gjort en av sångerna som vi sjöng med i refrängen i.

Lennart höll en predikan där han började med en berättelse om en pojke som ville att mamma skulle bli frisk. Pojken utmanade Gud på brottningsmatch och han vann över Gud. I berättelsen blev det en våldsamt brottningsmatch där pojken vann och mamma blev frisk. Det var en medryckande berättelse som Lennart läste där han ville visa att det kan löna sig att be till Gud. Lennart menade även att om man ber om mer världsliga gåvor som att vinna på lotteri eller dyl. så är det inte troligt att man blir bönhörd eftersom det kanske inte är det man behöver i livet.

Efterapplåder spelade musikerna extranumret Amazing grace.

Kjell

*Oskar, Mona, Lennart, Kristoffer
och Ulf samlade för
fotografering*

Foto Kjell



Nu röjer vi upp på Gröna berg

Vi fick en försmak av sommaren för några veckor sedan, även om det nu varit regn de senaste dagarna. Det för tankarna lite till midsommarfirandet på Gröna berg, som bara är någon månad framför oss. Men redan **nu på lördag den 3 juni kl 10.00** är det dags för röjning av Gröna berg.

Vad är det nu som behöver göras? Jo, kanterna runt själva dansytan har växt igen av små skott. Det är både träd och hallon-snår. Eftersom vi inte vill dansa runt och snubbla på en massa stubbar vore det bra om vi kunde försöka dra upp de flesta skotten med rötterna, för hand. Låter det jobbigt?

Det går, de sitter inte så hårt. Gräsmattan behöver klippas och jag tror att användande av röjsåg är det lättaste. Vidare är det några av de stora vackra ekarna som har grenar i dåligt skick och åtminstone en ekgren växer alldeles för lågt och är i vägen, de behöver sågas av.

Eftersom tanken är att besökare på Gröna berg ska ställa sina bilar vid kyrkoparkeringen och sedan gå ner från ovansidan, behöver den en gång befintliga stigen mellan ekarna också röjas upp. För lite äldre barn, eller alla som vill, skulle de gå fint att t.ex. använda en sekator och någon slags kratta att kratta bort löv, kvistar

och grenar med. Sedan allt ris och skräp som blir, tycker jag att vi ska samla ihop och köra undan, vart vet jag inte än.

Efter allt detta roliga arbete sätter vi oss ner i det gröna och njuter av den egna medhavda fikakorgen, och tittar på hur fint vi ordnat den gamla festplatsen. Hoppas nu inte att det blir regn – vi röjer väl i alla fall – men då får vi nog fika i bygdegården istället.

Avslutningsvis vill jag be dem som kan tänka sig att röjsåga och såga av grenar och mindre träd att de ringer mig. Alla ni andra tar med muskler, sekatorer och fikakorgar.

Annika

Klargörande angående medlemskap i bygdegårdsföreningen

Bråttensby bygdegårdsförening och Vi i Bråttensby har blivit ett och du som bor i Bråttensby är medlem i denna förening. Man kan säga att det är en kollektivanslutning, alla bråttensbybor har räknats som medlemmar i bygdegårdsföreningen sedan den blev till för många år sedan. Från början var det en JUF-förening som ägde bygdegården eller Kåken som den då kallades. När sedan bygdegårdsföreningen bildades så behövdes ingen medlemsavgift utan bygdens folk skänkte lite stockar mm, föreningen har fått kommunala bidrag och andra inkomster så att det har gått runt ändå.

Därför skapade man inte en förening med medlemsmatrikel och medlemsavgift utan alla bråttensbybor är med. Därför kan Du som bor i Bråttensby sedan länge eller som nyinflyttad känna att Du är välkommen på alla möten och aktiviteter även om Du inte varit med förut.

Ordförande Kjell Johansson

Möte om väg 181

På mötet om väg 181 den 30 maj kom 27 personer som tog del av förslaget på den nya sträckningen genom Bråttensby. Vi kom fram till ett gemensamt förslag på remissvar till Vägverket, som hade två förslag. I båda förslagen skall vägen i huvudsak dras där den går nu men från skolan kan den antingen dras upp mellan Stommen och Lillegården till reningsverket i Remmene och i det andra går vägen mellan Lillegårdarna som den går nu men sedan längs Myrebäcken mot Remmene reningsverk. Detta under förutsättning att vägen dras norr om Remmene och inte genom som nu. Vi förordade den senare sträckningen mellan Lillegårdarna.

Vägen kommer att bli tre meter bredare, 9 m, och märkas med 90 km/tim. Vi kom fram till att vägen skall vara säker och trygg för cyklister hela vägen från Vårgårda till Herrljunga, vilket kan innebära avsatta cykelbanor på vissa delar av vägen.

Vi kom även fram till att vi skulle ta upp problemen med att använda Bygdegården pga den hårda trafiken. Det är farligt att låta barn leka i området. Vi vill att bygdegården skall flyttas till området vid kyrkans parkering och att Vägverket hjälper oss med de kostnader som det innebär.

När det gäller problem för enskilda fastigheter vad gäller framfartsvägar och bullerplank uppmanas varje fastighetsägare att själva skriva inlagor till Vägverket. Förslagen till vägsträckning finns utställda på Herrljunga kommunkontor och inlagor skall vara inne senast den 9/6.

Kjell

Tipspromenad den 18 maj 2000

Det är i år tio år sedan bygdegårdarna i Bråttensby, Eggvena, Fölene och Tarsled-Remmene startade de tipspromenader som nu är väl etablerade. Nytt i år var att Skölvne kommit med.

Från starten har det varit i stort sett samma gäng som har hållit i detta med en viss förnyring på senare tid då Christer Håkansson tagit över efter Stig Hermansson som banläggare tillsammans med Ingvar Valdemarsson som lagt banor sedan starten. Frågorna har Gunvor och Dan Johansson gjort tillsammans med Börje och Carina.

Serveringsstaben har brukat bestå av Elsie, Solveig, Berna, Astrid och Margareta H. Delar av dessa har även haft lotteriansvar under åren.

I år vid den återkommande tipspromenaden kom det ca sjuttio glada människor. De fick starta vid kyrkan för att få en ca två kilometer lång promenad genom åkermark och skog ovanför Gröna Berg och Bygdegården för att vid Bygdegården få svara på skiljefrågan som i år var vikten på en stenya som hittats vid Nossan på Dan Johanssons mark. Inne fick de kaffe och smörgås vilket ingick i startavgiften på tjugo kronor. Detta förtärdes på nya bord som inskaffats dagen till ära. Nya gardiner, bord och gardiner hade familjen Valdemarsson inköpt åt föreningen. Samtliga fem barn vann var sin vinst och bland de vuxna fanns det fyra med tolv rätt.



Dan Johansson tar betalt och skickar iväg Rune och Marita Johansson från Eggvena från kyrkogårdsparkeringen.
Foto Börje

Många hade tio eller elva rätt så många tyckte att både banan och frågorna var bra. De köpte många lotter så det blev en bra

kväll för vår förening. Nettot blev ca tusen kronor.

Börje Aronsson

Kalendarium

Juni

3	Lördag	10.00	Rensning Gröna berg
14	Onsdag	19.00	Byamöte
18	Söndag	11.00	Nattvardsgudstjänst
20	Tisdag	19.00	Cykeltur
23	Midsommarafton	13.30	Gröna berg

Cykeltur från skolan

Det är en cykeltur kvar före semestern. Turen den 6 juni ställs in pga att många är upptagna den dagen. Du är välkommen att ansluta vid Brättensby skola den 20/6.

Ring gärna Barbro 0322-628113 eller Eva 0513-40075 om du undrar något.

Juli

9	Söndag	15.00	Friluftsgudstjänst
---	--------	-------	--------------------

Augusti

6	Söndag	11.00	Gudstjänst
---	--------	-------	------------

Kalendariet

Nästa nummer kommer ut i augusti. Då hoppas vi att kalendariet är mer välfyllt. Kom gärna med förslag till Christer Håkansson som är programansvarig. Det kan vara allt från teaterbesök och mer bowling till promenader och skördefester mm, vad som helst Du skulle vilja göra med fler personer i bygden.

Midsommarsfirande

på

Gröna berg

Midsommarafton kl 13.30

Då klär vi midsommarstången tillsammans, dansar runt stången, fikar med medhavd kaffekorg, tipspromenad och lekar. Om du åker bil, parkera på kyrkans parkering och gå efter snitslad led.

Barnvakt

Ska Du bort någonstans men inte har någon som kan ta hand om Din son/dotter?

Då kan du ringa mig.

Moa Johansson 0322-628113

H-MEK



Allt inom svets och reparationsarbete - på plats

Tel 0705-69 08 27 0513-40031

Byamöte

Onsdagen den 14 juni kl 19.00

**Vi skall gå igenom ansökan om pengar till
Vi i Bråtstensby.**

Paul har förberett en ansökan som framgår av hans artikel 10 000 kronorsfrågan.

Dessutom har Berndt skrivit en artikel om råmjölk och kalvdanstillverkning.

Annat som kan vara av intresse kan komma upp.

Kom och medverka i funderingarna och i skrivandet av ansökan.

Ordförande Kjell Johansson

Ekeberget - en berättelse

Ekeberget har inte alltid sett ut som det gör idag. För länge, länge sedan reste den sig hög och stolt i en hög spira, och till och med molnen fick se upp mot bergets topp, avundsjuka över dess ståtlighet. Och de ville gärna vara högst, men hur de än kämpade att nå över berget lyckades de aldrig nå dit. Och ju mer de försökte, desto håfullare och stoltare blev berget- och ju säkrare berget blev, desto mer önskade molnen att de på något sätt kunde överstiga det. Så fann de ett sätt att vinna sin önskan, att överstiga det berg som så länge varit dem övermäktigt: De skulle kapa det. Den ståtliga toppen, bergets fantastiska spira skulle krossas och smulas till småsten och sand. Så, molnen började snöa. Snöa och snöa. Och snön den frös, packades till is, höjde sig till en glaciär. Bred och mäktig var inlandsisen. Skapad av avund och född till att krossa berget. I förtvivlan kände den stolte isen rulla över sig, och stor var smärtan då bitarna började lossna, och de lämnade berget naket. Ensam kvar. Somen konung som bestulits sinkrona och sett hela sitt stolta rike raseras tills inget fanns kvar.

Tidevarv har gått, och Ekeberget har långsamt bytt ut sin vassa stolthet mot ett mer ödmjukt sätt. Spirans spillror kan man se som små minnen utspridda över landet längs isens väg, söder om Ekeberget. Nu är berget rundat i ödmjuk vänlighet, men ibland saknar den sin topp. Kanske var det därför idén kläcktes som skulle göra Ekeberget sett långväga ifrån, och få en annan spira som

skulle beundras av många människor. Nu då de vassa spirorna var jämnade till runda böljningar, fann levande varelser berget inbjudande, ja, en figur tyckte till och med det var så trevligt att hon bestämde sig för att reda sig sitt bo där. Det var en varelse som är mycket sällsynt att se nuförtiden. Men innan dessa varelser drog sig undan till dolda underjordiska gångar och människotomma skogar, levde de helt öppet på vår landsbygd. Jättar var vad de var, och Jätten Huldi gröpte ur en grotta att bo i, och en soffa att sitta i uppe på berget (vid den nya grillplatsen). Mången glad stund har nog skapats där, då jättefrun suttit och skvallrat och tisslat med någon kär vän. Och kanske var det just vid ett sådant tillfälle idén dök upp att de skulle tända en redelig brasa högst upp på berget varje år, så att det vackra berget skulle bli känt långt bort över nejderna.

Och den idén kan vi att glädja oss över, på påskaftons kväll. Då samlas vi som bor här i byn vid berget, tillsammans med släkt och vänner. I år, 12000 år sedan isen lämnade berget, samlades ovanligt mycket folk som beundrande stod på berget, såg på elden. Och fyrverkerierna nådde långt högre än molnen, med både dån och glans.

Stina Johansson

Kommunens fadder för "Vi i Bråtstensby"

Kommunstyrelsen i Herrljunga beslutade den 8 maj att utse faddrar i varje utvecklingsgrupp i kommunen för att på så sätt få en naturlig kontakt mellan kommunen och utvecklingsgrupperna och kunna fånga upp de idéer som finns ute bland våra invånare.

För Bråtstensby har utsetts Ingvar Mo. myr, Krokstorp, Molla tel 033-264106. Om det finns intresse från Vi i Bråtstensby att knyta denna kontakt ring gärna till Er fadder och bjud in honom till ett möte. Han blir glad, det kan jag lova.

Med vänlig hälsning

Margaretha Yngvesson, Bråtstensbybo och tillika kommunstyrelsens ordförande.

Om församlingens vara eller inte

Från mötet den 8 maj

I förra numret av "Vi i Bråttensby" skrev Lennart Andersson att vår församling var hotad och frågade om den skulle upphöra efter många hundra år. Vi inbjöds att komma med våra synpunkter och idéer om detta till Bråttensby bygdegård den 8 maj, och det var många som slöt upp den kvällen.

Det finns alltså en risk att småförsamlingar läggs ner och att man inlemmas i pastoratets stora församling. Varför? Ja det kan man egentligen fråga sig!

Ingemar Öberg talade om, att ett argument är att det kommer så lite folk till kyrkan på gudstjänsterna. Och tillade att: inte kommer det fler om församlingen läggs

○ Ett annat argument är att det är svårt att hitta människor som vill vara med i kyrkorådet. Och Ingemar frågade sig om alla församlingsbor över huvud taget blir tillfrågade.

○ Varifrån kommer argumenten och vilka är det som puffar för att småförsamlingarna ska läggas ner? Högre ort. Enligt Lennart Andersson har man från stiftets sida gett våra präster tillsägelser att inte hålla så många gudstjänster i småförsamlingarna. Man kan ju fråga sig hur man tänkt nå ut till

människorna och sprida Guds ord på det viset. De som inte besöker sin kyrka så ofta, skulle de med större motivation besöka en större församling? Vad händer med oss som har vår tro? Ska vi inte kunna samlas i vår kyrka bara för att vi är för få? För få för vad då?

Alla kan nog hålla med om att sammanslagningar oftast leder till mindre engagemang och hur mäter man om vi är för få? Kommer det 10 personer till våran kyrka är vi fler procentuellt än om 30 personer kommer till Herrljunga kyrka. Hur vill vi Bråttensbybor ha det? Vill vi att vår församling läggs ner? Om inte, hur ska vi skapa mer aktivitet och engagemang i vår kyrka?

Lennart och Mona Andersson bjöd på eget initiativ in oss till en sång- och musikgudstjänst. En riktig höjdartillställning det kan nog de sextioal besökande som kom



Foto Börje

instämna i. Detta var ett sätt. Är det ett alternativ? Hur vill vi ha det? Vad tilltalar oss, finns det andra alternativ till att samlas om Guds ord? Kan vi t.ex. starta upp någon ungdomsaktivitet eller en kör?

Om detta rörde sig diskussionerna denna kväll, som inte på nåt sätt är färdigdiskuterade än.

Annika

Cykelturer

Den 25 april, i mosippetid, cyklade sex tappra Bråttensbybor i sydlig riktning mot utfältet. För att komma till Ringvägen tog vi av mot Venevalla och den lilla vackra vägen i hagmarkerna bakom Curts och Håkans gårdsbebyggelser. Vi svängde vänster mot Samuelstorp och stannade och berade de rara mosipporna på heden. Färden bar vidare mot Landa över Hagaskog. I Stora Landa vid f.d. Harry och Hildegard Axelssons bostad, smakade det väldigt gott med kaffe och smörgås. Svältornas Fornminnesförening förvaltar fastigheten idag. Oron i gruppen hade just stillats, varför rasten kändes särskilt behövlig. Två vilsekörande cyklister hade nämligen just kommit tillräta. Färden nerförbacken vid Hagaskog gick fort och bra, men de två sista i raden svängde mot Fägréd istället för Smörilid. Tack vare en snabb och rådig Ingvar, som cyklade ikapp, löste det sig.

Nästa tur gick över Eggvena och Fölene, den sköna tisdagen den 10 maj. Vi blev bara tre, och med tanke på förra gångens incident var det kanske förstäeligt... Dock var den nog inte avgörande eftersom Solveig trots

allt var med även denna gång. Det var ju hon och Mona som kom vilse! Vi cyklade på småvägar i skogskanten mot Nossans dalgång, genom Bergdalen, Rakåsa och Låkö. Bland backsippor vid en högt belägen ödegård i Rakåsa, intogs kaffe med dopp. Vi njöt av den vackra utsikten med böljande kullar och slingrande raviner. Liljekonvaljerna var på gång. Hemåt bar det förbi Västeräng och Kåragården, och över nejden hördes storspovens sång.

Oj, vad många vi blev på den tredje turen, som gick över Remmene och Tarsled! Kjell J, Anna och fyra tonårsflickor kompletterade gänget från första turen. Vid Remmene kyrka sågs backsvalor med sina bon i en sandslänt mot järnvägen. En avstickare gjordes in till Rydbergsmad, där en del av oss mindes barndomens skridskoåkning mellan tuvorna. Numera är där en fiskrik anlagd damm. Vi skyndade vidare härifrån innan de badtokiga flickorna kunde få för sig att ta ett dopp. I Hallaboskogen hälsade vi på grisarna och korna. Ut på stora vägen en liten bit, och sedan in till höger mot Åltop. Tarsleds gamla kyrkoruin missade

vi inte. Kyrkan restes på elva- eller tolvhundralet, och revs i mitten av 1800-talet. En ny kyrka, som även ersatte Herrljungas gamla invid prästgården, byggdes istället inne i centrala Herrljunga. Det började droppa från skyn lagom till rasten på Nycklabacken. Tyvärr har det här vuxit upp mycket buskar och träd som skymmer utsikten. När vi kom att tala om vart vi skall åka nästa gång, den 6 juni, visade det sig att de flesta har förhinder då. Vi ställer därför in turen på nationaldagen.

Väl mött alla hågade nästa gång den 20 juni kl. 19, vid Bråttensby skola! Vi styr då kosan västerut mot Högstorp och Tumberg.

Eva Bayard

10 000-kronors-frågan

Martin Risberg har sänt mej klartecken att om vi kan fylla kraven kommer vi att få pengarna. Kraven som återstår är att vi skall ha ett mål för vad vi vill och helst något som finns i vår långsiktiga plan. Vi skall komma med ett kostnadsförslag. Vi skall utföra det med en del eget arbete och vi skall lämna en redovisning för hur det har gått.

Själv trodde jag att torpstolparna var finansierade och arbetet på dem fortskred. Det som då är nästa projekt skulle vara Bråttensbytavlan vid skolans parkeringsplats och att alla som vill tala om var de bor ska på en mindre förändringsbar tavla under kartan kunna sätta sitt namn. Kartan skall inte vara en skattkarta som talar om vem som är förmögnast, ej heller kommer eventuella småvägar att visas. Då blir det hela för dyrt. Inte heller kommer eventuella förbudstavlorna och privata vägtavlorna att visas. Dessa tavlor respekteras endast av ärliga personer men visar in skumma individer på vägar som är ganska ostörda. I övrigt finns alla möjligheter kvar för alla era egna idéer och till att vi erkänner vår oförmåga och låter pengarna frysa inne.

Paul.

Råmjölksfunderingar

I Bråttensby har vi 4 mjölkbesättningar med tillsammans ca 100 mjölkkor. Varje ko ger en kalv om året. De 3-4 närmaste dagarna efter kalvningen producerar kon en speciell, näringsrik mjölk som benämns råmjölk. Kalven måste inom vissa timmar efter födseln dricka råmjölk för att få immunitet mot div. sjukdomar, om ej överlever den inte. De 3-4 första målen utgörs av den koncentrerade råmjölken. Normalt producerar kon mer råmjölk än kalven konsumerar. I genomsnitt skulle man kunna ta till vara 15-20 l råmjölk per ko/år. I Bråttensby rör det sig alltså om 1,5-2 ton per år.

Alla på landet vet att man enkelt gräddar en mycket god råmjölkspannkaka eller s.k. kalvdans på en blandning av de 3-4 första målen råmjölk. Mejeriet tar ej emot råmjölken, ej heller förädlar den till kalvdans p.g.a. ekonomiska och praktiska synpunkter. De är ju helt inriktade på stordrift. Udda små produkter har man inget intresse av att syssla med. Av vissa skäl kan mjölkproducenten ej ge kalven all råmjölk som kon ger, och många gånger hamnar denna på gödselstacken. Erfarenhetsmässigt vet jag att det är i det närmaste omöjligt att få tag i råmjölk för de som ej har kontakter med boende på landet. Produkten råmjölk/kalv-

Växtbyttardagen

Den 2 maj kl 19.00 stod Svea Johansson samt undertecknad redo utanför bygdegården med ett lass växter. Vi kunde fresta med perenner av många slag, frösådda, ettåriga, ja till och med en kaktus av det sticksiga slaget. 10 minuter senare hade skaran utökats till totalt 7 förhoppningsfulla, bytesglada entusiaster. Efter drygt en timmas väntan utan att ha sett till någon mer Bråttensbybo, bytte och delade vi med oss inom gruppen, av det medförda förrådet, varefter hemfärden anträdde för återplante-

ring i respektive trädgård. Vårt försök med växtbyttarkväll får väl tyvärr ses som ett misslyckande. Kan verkligen växt- och blomsterintresset i Bråttensby vara så dåligt? Nästa år får vi väl göra en enkät för att utröna invånarnas intresse för en repetition innan vi börjar gräva upp plantorna igen.

Berndt Larsson



Bernt Larsson, Margareta Håkansson och Svea Johansson byter växter på växtbyttardagen

Foto Kjell

dans är dock välkänd bland stadsbefolkningen och jag är helt övertygad om att det finns stort intresse av att köpa råmjölk om denna eller färdig kalvdans funnits att köpa i den vanliga ICA- eller Konsumbutiken. Ovanstående situation borde, som jag ser det, erbjuda arbetstillfällen och nya inkomster. Jag ser följande möjligheter:

Steg 1

Sluta avtal med våra mjölkproducenter om successiv leverans av råmjölk. Uppsamling av råmjölk allt eftersom kalvning sker. Blanda mjölken till lämplig koncentration. Förpacka den i konsumentanpassade flaskor. Djupfrys samt lagra. Sluta avtal med lokala livsmedelsaffärer. Leverera mjölken efter avrop till affärernas frysdiskar.

Steg 2

Slår försäljningen lokalt, finns en jätte-

marknad utanför vårt område. Någon brist på råmjölk lär inte uppstå – Mjölkbönder utanför Herrljunga ser säkert positivt på möjligheten att få leverera och få betalt för sin råmjölk.

Steg 3

Har vi kommit så här långt öppnar sig den verkligt stora möjligheten - att producera och distribuera färdiga kalvdansprodukter. Se på den småländska ostkakan – varför skulle vi inte kunna göra om samma sak med kalvdans? Jag hoppas mina tankar ovan kommer att sätta igång er egen fantasi. Tror du på möjligheten – sätt fart på de grå cellerna – tänk till. Kanske kan vi bilda en grupp av intresserade för vidare diskussioner.

Berndt Larsson