

Vi i Bråttensby

Redaktörer: Kjell Johansson 0322-628113 kjell.johansson@mbox334.swipnet.se
Annika Gustafsson 0513-40031 annika.skattegarden@swipnet.se

Maj 2001

Här kommer påskakärringarna



I många år har det funnits påskkärringar i Bråttensby. Ibland kommer det påskkärringar från andra socknar också, som i år när Sven och Susanne Öbergs flickor Sara och Linnea och Björn och Kerstin Bengtssons Hanna var med. Påskkärringarna var ute i ca 4 timmar i år och hann ändå inte besöka alla. Vilken energi dom har att trava runt i flera timmar!

Kjell

Från vänster ser vi Nils Runge, Jimmy Aronsson, Markus Gustafsson, Emmelie Aronsson, Emma Gustafsson, Sara Öberg, Linnea Öberg, Linda Johansson, Hanna Bengtsson och katten Russin.



Christer och Margareta Håkansson och ett 50-tal andra kom till Ekeberget och tittade på påskelden och sköt fyrverkerier.

Datakursen

Genom länsbygderådet som fått pengar från regionen och Nutek, har alla byalag/utvecklingsgrupper fått möjlighet att lära sig att göra en hemsida på www.sju.org. Paul Johansson och Annika Gustafsson har deltagit under 5 kurskvällar på datorteket i kommunhuset. Tillsammans med övriga utvecklingsgrupper i kommunen har det varit trevliga kvällar. Dock har det varit lite drygt att lära sig html-koder och få texter och bilder där man vill ha det på skärmen, men nu har vi fått lite mer kläm på det. Vår sida (Bråttensbys) är dock inte färdig och ligger därför inte ute än. Men den kommer.

Annika

1700-talsvägar mm

Den 21 mars hade vi en träff då vi tittade på hur vägarna och byarna låg i slutet av 1700-talet jämfört med nu. Det var 13 personer som kom. Vi hade hyrt en projektor till datorn så att alla skulle kunna titta på de inscannade kartorna på en filmduk.

Storskifteskartan från 1788 visar att vägen till Eggvena hade en lite annan sträckning än vad den har nu. Den har anpassats till de nya ägogränser som kom till i samband med storskiftet. Vägen gick lite mer västerut och den rundade Tores och Annettes kulle på västra sidan. Sedan gick den rakt igenom Börjes och Carinas ladugård för att ansluta vid Dan och Gunvors väg.

Väg 181 gjorde förr en sväng vid Kloas och sedan upp till säteriet. Där gick den inte rakt fram som nu utan svängde av mot Kyléns och sedan efter några svängar drog den upp mot Frisegården. För att komma till Herrljunga fick man svänga av efter "Garnalia".

Säteriet där Lindgren och Torkelsson bor bestod då av andra hus som låg ett stycke från de nuvarande tomterna och det framgår att de varit stora hus med flyglar. Bråttensby by låg runt Säteriet och Skattegårdarna där Hans och Annika och Kyléns bor.

Lunda by låg på den tiden där Paul och Svea bor och söder därom. Frisegården låg på kullen där Bert och Ylva bor och hela Gäddegården låg där Håkansson bor.

Detta är en ganska summarisk beskrivning av hur byarna och vägarna gick då men det kommer att bli en vandring i terängen då de som vill veta mer är välkomna att följa med.

Kjell

Förstudie 181:an

"Vi i Bråttensby" har fått en "Förstudie och Beslutshandling" från Vägverket. I denna finns de remisshandlingar som kommit in samt olika konsekvensbeskrivningar och Vägverkets tanke är att de med detta material som grund ska kunna besluta hur vägen ska byggas. Lindgrens och Thorkildsens har efter vad jag kan förstå fått igenom sina idéer och sträckningen till Bråttensby skola är nog klar med en nio meter bred och rätad väg från Fagrabo. Vägen sänks två meter vid Säteriet och får en del vägbankar som blir 3-4 meter höga.

Delen Bråttensby skola - Bergagårde har alternativ 1. och 2. där det första alternativet följer nuvarande väg genom Remmenedals samhälle med vissa justeringar och cykelbana till bollplanerna. Vidare över Tarsled

till en modifierad ringled i Herrljunga med 70-standard och 183-an vidare till korsvägen.

Alternativ 2. går över åkrarna norr om Remmenedal i stort sett i ägogränser och genom en uttagen grustäkt vid Katebo, planskild vägkorsning och under järnvägen och genom "jungfrulig mark" till Borås-järnvägen och under den till den utbyggda 181-an. "Jungfrulig mark" torde väl vara att den ej har varit berörd av människor, var det nu kan finnas sådan mark i dessa trakter.

Remissyttrandet från "Vi i Bråttensby" finns medtaget i sin helhet liksom övriga remissvar samt skisser och kartor. Tanken är också att alla i Bråttensby som är intresserade ska få möjlighet att läsa denna förstudie.

Paul Johansson.

Förändring i sikte

Det har kommit en skrift i A4 format från Länsstyrelsen i Norrbottens län till mig, troligen för att jag är kontaktman för "Vi i Bråttensby". Skriften är på 70 sidor och slutrapport för projekt Utveckling På Plats (UPP) undertecknad av Kari Marklund. Visste ni att hon är landshövding?

Inez Abrahamsson skriver på för-sättsbladet ett tack till "Kari Marklund och alla de modiga män och kvinnor i byar och stadsdelar som öppet vågar välkomna skeenden som hotar deras invanda levnadsmönster". Denna Inez refererar också till en "Eeva Kilpi" som "Välkomnar någon som inte bara stör utan som rubbar hela min existens". Inez tackar även sina två barn som envetet söker att ändra hennes mönster och cirklar.

Hela denna slutrapport handlar om hur människor i enskilda byar eller bygder skall vinna förståelse för sin syn på hur de skall överleva och kunna bo kvar även om administrationen högre upp vill lägga ner och centralisera. Jag har läst 35 sidor hittills och det är fascinerande läsning om hur utvecklingen i dessa utvalda bygder har varit ifrån 1997 och tills nu. Hur överenskommelser ingåtts för att sedan bara

brytas av namngivna administratörer. Det talas om att det ledande politiska partiet var emot förändring och att oppositionen lovade ändring. Efter ett maktskifte skulle allt bli bättre. Trots detta var snart administrationen den som tog ledningen och körde över befolkningens initiativ.

Ibland såg allt hopplöst ut men då kunde de bofasta hitta på någon förändring eller ragga någon höjdare och trycka på och få en fortsättning. Ingen ville egentligen ändra sig men alla blev till sist tvungna att rucka på stela åsikter. Lösningen hittills ser ut att vara en blandning av kommunala bidrag, annorlunda tankegångar och ideella insatser.

Hitintills har jag bara kommit till hälften i häftet och ser med spänning fram emot sista delen. Dock förstår jag att Sverige kommer att förändras och att problemen i norr inte helt går att jämföra med våra. Även om vi måste ta emot förändringar skall vi inte ge upp kampen för ett bättre samhälle. Då jag snart läst färdigt slutrapporten lämnar jag den till den som ringer och visar intresse.

Paul Johansson

PAJO Mekaniska AB

Legoarbeten utförs i CNC fleroptionsmaskin

Reparationsarbeten

Maskinbyggnader

0322-628029

Fikarast i risröjandet



Några av riseldarna tar en fikarast nämligen Paul Johansson, Bengt Classon, Svea Johansson, Sune Johansson, Emma, Marcus, Annika och Hans Gustafsson

Det kom ca 15 personer som hjälpte till att röja bort ris från slänten framför kyrkan. En del eldades på platsen och tre lass med ris kördes till påskelden på Ekeberget.

Vi får väl hoppas att det blir backsippor i kullen igen efter det att marken får mer ljus.

Kjell

Teaterresa till Göteborg

Den 6 april anordnades vårens teaterresa. ”Märk hur vår skugga” var den aktuella pjäsens titel som uppfördes på Folkteatern i Göteborg. 13 personer hade anmält sitt intresse och sammanstrålade utanför entrén. Vad pjäsen handlade om framgår mycket bra i förra numret av Brättensbybladet, så det tänker jag inte återberätta här. Men vad jag kan tillägga är att det var en mycket intressant och underhållande pjäs, trots att den utspelade sig enbart i Bellmans cell och med endast två skådespelare.

Jag för min del iakttog noga Sven Wollter, som är mycket skicklig på att tala och gestalta genom sitt kroppsspråk.

I den välbehövliga bensträckarpausen kunde man gå och köpa sig en kopp kaffe i det intilliggande Bokcafét. Det

smakade gott och var billigt. När pjäsen var slut fotvandrade vi i ett lätt duggregn till restaurang Knozzos. En liten och mysig restaurang skulle det visa sig. Inredning liksom menyn gick i grekisk stil. Jag beställde grillspett och de övriga hittade också något som föll dem i smaken. Sent gjordes hemfärden, efter en riktigt givande kväll.

Annika



På vänstra bilden står Carina Aronsson, Moa och Barbro Johansson och Börje Aronsson och samspråkar.

Under paraplyet är det Ylva Larsson som är på väg till Knozzos.

Elsie Valdemarsson låter sig maten smaka på Knozzos



Vandring efter gamla vägar

Torsdagen den 7 juni kl 18.30

Samling vid Bygdegården

Mer information Kjell 0322-628113

Boulebana

Vi planerar att iordningställa en boulebana vid skolan. Vill du hjälpa till, kontakta Christer Håkansson på tel 0513-40042 om tider mm .

Midsommarfirande på Grönaberg

Midsommarafton kl 14.00

Vi klär midsommarstången tillsammans, dansar runt stången, fikar med medhavd kaffekorg. Tipspromenad och lekar.

Parkering vid kyrkan.

Cykelturer

Även i år blir det cykelturer i sköna sommarkvällar.

Det blir fyra måndagar nämligen den 7, 21 maj, 4 och 18 juni.

Vi träffas kl 18.30 vid Bråttensby skola och utforskar omgivningarna därifrån. Vi kommer att hålla en måttlig takt så att alla kan hänga med. Mer information kan du få av Eva Bayard 0513-40075 och Barbro Johansson 0322-628113.



Denis
knåp-
ruta



Rätt svar
nästa tidning

Bygdegårdarnas tipspromenader

Torsdagar start kl 18.30-19.30

10 maj Remmene Tåbol

17 maj Bråttensby Landavägen

24 maj Fölene Låkö

31 maj Skölvne Bygdegården

Efter promenaden samling vid respektive bygdegården för kaffeservering och prisutdelning.

Välkomna

Kyrkans anslagstavla

Kom och "bygg" bråttensbybornas egen gudstjänst tillsammans.

Hoppas du vill medverka. Du kan bidra med t.ex.

- spela instrument
- sjunga tillsammans med någon eller ensam
- läsa dikt eller text
- ge förslag på psalmer som du tycker om
- baka till kyrkkaffet mm

Du som vill medverka, skriv en lapp och lägg i Mona Anderssons brevlåda.

Bråttensby kyrkoråd

**Kvällsandakt
pingstdagen**

3/6 Kl 19.00

Medverkande:

Sånggruppen Noma
och Lennart Andersson