

Vī i Bråttensby

Mars 2008

Tidig vår i år



Krokusen på Guntorp den 28/2

Årsmöte i Vi

Årsmötet för Vi i Bråttensby hölls i bygdegården den 27 februari och var välbesökt. 19 personer kom för att delta, varav de flesta, innan kvällen var till ända, blivit engagerade i någon verksamhet.

De flesta val var omval, men det skedde också en del förändringar. Bl.a. byttes några ledamöter i styrelsen ut. Berndt Larsson, som flyttar från Bråttensby, avgick, och det gjorde även Paul Johansson.

I deras ställe kom ett par yngre förmågor, Caroline Skoglund, nyss inflyttad i Bråttensby, samt Tor Yngvevesson.

Några förändringar i arbetsgrupperna gjordes också. Roger Mattson ersätter Berndt Larsson i Torpgruppen, Boulegruppen ersätts av en bouleansvarig.

Redaktionen för Vi i Bråttensby utökades med en fast journaliststab, och en Bokredaktionsgrupp bildades för att samla in och sammanställa material om gårdarna i Bråttensby.

Detta gjordes senast på 1970-talet, så det är hög tid att förnya uppgifterna.

Under övriga frågor togs beslut om en stadgeändring, som innebär att årsmötet senareläggs till mitten av mars. Det beslutades också om att köpa in nytt porslin till bygdegården och att Cecilia, Roger, Kjell och Barbro ska skriva frågorna till tipspromenaden nästa gång. Kjell föreslog också att styrelsen skulle diskutera föreningens hemsida och hur den ska användas.

Efter årsmötetsförhandlingarna bjöd Elsie Valdemarsson, Margareta Håkansson och Carina Aronsson på kaffe och goda smörgåsar och kaka. Ordförande Sune Johansson avtackade Berndt och Ylva Larsson, med en vårlig bukett blommor.

Vi i Bråttensby

Redaktionsgrupp:

| | | |
|---------------------|-------------|-------------------------------------|
| Kjell Johansson | 0322-628113 | brattensby@tele2.se |
| Barbro Johansson | 0322-628113 | barbro.jo@tele2.se |
| Margareta Håkansson | 0513-40042 | mchakan@swipnet.se |
| Paul Johansson | 0513-40008 | paul-johansson@swipnet.se |
| Cecilia Frändberg | 0513-40250 | cecilia.frandberg@utb.herrljunga.se |

Hemsida:

<http://home.swipnet.se/brattensby/>

Prenumeration

För de personer som bor i Bråttensby är tidningen gratis. Tidningen delas ut. Om det är någon som inte får tidningen inom Bråttensby så informera redaktörerna.

Tidningen delas ut när det finns behov och det har de senaste åren varit 3-6 tidningar per år.

Du kan ladda ner tidningen på vår hemsida se ovan. För att få veta när tidningen kommer så kan du skicka din e-postadress till brattensby@tele2.se så får du information om när tidningen är utlagd på hemsidan.

För dej som bor på annan ort och som vill ha papperstidningen kan vi erbjuda en **årsprenumeration för 100,-** som du kan sätta in på bankgiro 312-3346. Skriv avsändare och adress och att det gäller prenumeration. Vi kommer då att skicka tidningen med post till er.

Annonser

För att täcka kostnaderna för tryckning säljer vi en annons för 250,-. Sponsring är ett annat alternativ för dig som vill bidra till tidningens tryckkostnader. Hör av dej om du vill annonsera eller sponsra.

Övrigt

Vi behöver hjälp med att dela ut tidningen och vi har några som hjälper till. Vill du dela ut tidningen så hör av dig till redaktionsgruppen.

Tidningen är till för att ge oss i Bråttensby en sammanhållning och gemenskap. Hjälp oss att fylla den med text och bild. Kom gärna med material, helst via mail till brattensby@tele2.se.

iBråttensby



Berndt och Ylva avtackades och önskades lycka till nu när dom flyttar från Bråttensby av ordföranden Sune Johansson.

Följande personer valdes till styrelse, arbetsgrupper m.m.

Ordförande: Sune Johansson

Sekreterare: Anna Johansson

Kassör: Börje Aronsson

Ledamöter: Cecilia Frändberg, Christer Håkansson, Ingvar Valdemarsson, Caroline Skoglund, Tor Yngvesson.

Revisorer: Sven Aronsson, Dan Johansson, ersättare Birger Yngvesson

Bygdegårdsansvarig: Börje Aronsson

Valberedning: Roger Mattson, Kjell Johansson, ersättare Birger Yngvesson

Aktivitetsgrupp: Elsie Valdemarsson, Christer Håkansson, Anna Nilsson

Torpgrupp: Ingvar Valdemarsson, Lars-Rune Hermansson, Roger Mattson

Bouleansvarig: Ingvar Thorkildsen

Tidningsredaktion: Kjell Johansson, Cecilia Frändberg, Margareta Håkansson, Paul Johansson, Barbro Johansson

Bokredaktion: Kjell Johansson, Cecilia Frändberg, Caroline Skoglund, Ingvar Valdemarsson och Sune Johansson

Barbro

Berättelser i



Närmare tjugo personer kom på berättarkvällen.



Paul startar upp uppläsningen

Det har blivit en tradition att berättarglada och lyssnarsugna Bråtensbybor träffas i bygdegården när vintern är som mörkast, och delar med sig av berättelser i ljuset av en sprakande brasa.

Så skedde även i år och av besökarantalet att döma blir traditionen alltmer populär. Paul Johansson, som var initiativtagare till det hela, började med att läsa en dikt med djupa rötter, inte bara för att den skrevs för 150 år sedan, utan också för att Naemi i Lillegården läste den vid en julfest i bygdegården för ca 30 år sedan. Det var en stämmningsfull upplevelse som många av oss minns.

brasans sken

Även denna kväll greps vi av stämningen, när Paul läste Zackarias Topelius' Vintergatan, dikten om Salami och Zulamith ”som älskade så högt och älskade varann”, och som byggde en strålande stjärnebro tvärs över himmelen för att nå varandra.

Därefter följde berättelser av alla de slag. Christer Håkansson läste skojiga dikter om bl.a. harjakt,

Margareta Håkansson tog oss med till en jul i Astrid Lindgrens barndom och Moa läste folksagan om gubben och gumman som gjorde arbetsbyte.

Andra humoristiska inslag stod Eva Bayard för, med bl.a. en berättelse av Hasse Z om ett underligt



Margareta Håkansson



Eva Bayard



Ingvar Valdemarsson



hus som hyresgästerna oupphörligt gick vilse i, och det så illa att det till slut ledde till skilsmässa.

Själv läste jag Anna Maria Lenngrens dikt *Porträtterna*, om den gamla giktbrutna grevinnan som satt och leddes på sitt gods.

Även allvarligare inslag fanns. Ingvar Valdemarsson läste ur fattigvårdsprotokoll från Brättensby, och gav oss en skrämmande bild av hur eländigt en utsatt familj kunde ha det fortfarande i början av 1900-talet.

En icke namngiven 80-åring var författare till den berättelse som Kjell Johansson läste, och som handlade om en drömlig vandring i nutida och dåtida landskap.

Berättarna tog en paus i mitten för att avnjuta fiket som Svea Johansson, Eva Bayard och Moa Johansson stod för.

Tack alla som medverkade med berättande och lyssnande!

Barbro



Barbro Johansson



Christer Håkansson



Moa Johansson

Rädda liv en värdefull kunskap

Alla kan vi råka ut för händelser som vi helst skulle vilja slippa. Någon i vår närhet kan plötsligt drabbas av stroke eller hjärtinfarkt, eller vi kan komma först till en olycksplats.

De flesta av oss skulle nog känna oss ganska handfallna då och hoppas att någon som är mer kompetent skulle dyka upp, men det kan också vara så att det är just mig själv det hänger på i den stunden, och vad gör jag då?

Svar på den frågan fick det 20-tal Bråtensbybor som kom till bygdegården den 6 november och fick kunnig vägledning i hjärt-lung-räddning av Åke Lindberg, tidigare ambulansförare i Herrljunga.

Det blev en grundlig genomgång med både föreläsning och praktiska övningar. Åke varvade pedagogiskt fakta om kroppen med instruktioner om hur man gör räddningens ABC. Bokstäverna står för Andning, Blödning och Cirkulation.

Allra viktigast, poängterade Åke, är att man gör något. Även om man kallar på ambulans, kan det finnas personer som behöver hjälp omedelbart och inte kan vänta.

Om man kommer till en olycksplats ska man inte börja med dem som skriker mest, fick vi veta, utan först ta sig an dem som är tysta, för de är troligtvis mest illa därän.



Att andningsvägarna kan täppas till när tungan faller bakåt, ser man tydligt på denna modell.

När en person blir medvetslös faller tungan bakåt och täpper till luftvägarna och då är man bara fem minuter från grava hjärnskador. Det man ska göra först är att böja huvudet bakåt så att luften kan passera. Förhoppningsvis kommer personen då att dra ett andetag, annars måste man själv hjälpa till och blåsa in.

I utandningsluften finns fortfarande 14 procent syre, så det räcker till ytterligare en person. Knip ihop den nödställdes näsborrar, böj huvudet bakåt med ett tryck under



Christer får hjälp av Åke att hitta rätt punkt för att göra hjärtkompression.



Denna till synes ömma omfamning är egentligen en demonstration av Heimlichs manöver, som Åke visar på Maj.

käken och blås in ungefär så mycket som i en normal utandning. Samtidigt kan man kontrollera att bröstkorgen höjer sig.

Men man behöver också kontrollera pulsen, och om den inte känns, så måste den konstgjorda andningen kompletteras med hjärtkompression.

Åke visade på sin medhavda docka hur man ska öppna kläderna på personen och leta reda på rätt punkt på bröstbenet där man ska lägga handloven och sedan, med den andra handen knäppt ovanifrån och med raka armar trycka 15 gånger, inte alltför hårt. Sen är det bara att köra på med två



Sune lär sig att lägga Ingvar i framstupa sidoläge.

inblåsningar och femton kompressioner och kontrollera effekten mellan var fjärde sådan serie.

Efter en stärkande fikapaus var det dags för några av oss att pröva själva. Vi märkte att det inte är så lätt att upprepa det man sett någon annan göra, men övning gav färdighet, och efter några försök lyckades vi med att återuppliva dockan.

Deltagarna aktiverades även på andra sätt. Maj Frändberg fick vara demonstrationsobjekt när Åke visade hur man gör Heimlichs manöver på en person som satt något i halsen. Ingvar Valdemarsson fick agera medvetslös och bli placerad i framstupa sidoläge.

Ja, detta och mycket mer lärde vi oss denna innehållsrika kväll. Men vi var också ense om att för att verkligen känna oss säkra i ett skarpt läge behöver vi mer utbildning och mer träning än vad vi hann med på en kväll, så tankar på en fortsättningskurs tog vi med oss ut i höstkvällen.

Barbro

Kyrkogårdsvandring



Ingvar Valdemarsson (även nedan) berättar om personer och familjegravar vid kyrkan.

Kyrkogårdsvandring i Bråttensby en höstdag .

En mängd levande själar deltog i denna vandring, nu blev det inte så lång vandring ty vår kyrkogård är inte så stor. Dock spänner sig tidrymden över tre sekel. När jag nu skriver detta kommer tanken att jag tror inte Bråttensby har några gravstenar som är äldre än 1880 tal. Möjligtvis järn korset? Fortsättning följer? Nu var



det dock dom som ligger begravda som vi skulle prata om. Ingvar Waldemarsson höll i detta. Han har bra koll på dessas släktskap med levande och döda. Andra av oss frågade och fyllde i en del och fick säkert ett och annat matnyttigt angående släkter, personer och gårdar. Personligen har jag svårt att komma ihåg namn så det är lyssna för stunden, sedan gör ”ominnet” resten. Det blev

i Bråttensby



Vapenhuset har blivit ett litet kafè där vi samlas för en fikapaus.

en paus i vapenhuset med bullar och kakor det är sånt magen kommer ihåg. Ingvar talade även om att det skulle ha legat ett kloster vid Örsholmen och att han var med äldre Bråttensbybor när man letade efter detta, men man hittade inget som kunde ge någon indikation åt det hållet. Det kunde ju ha varit en mindre träbyggnad.

Svaret på hur gamla gravstenarna är var inte helt enkelt. Det fanns ett antal som är familjegravar och därmed utan årtal. Men

två gravstenar fanns från 1800:tal en 1890 och en 1895.

Sune Johansson

Skolans nya och



Eva Weissbach och Tore Söderbäck framför sin nya bostad. Välkomna!

Nämen, hej Kjell! var det första vår nya Brättensbybo, Eva Weissbach 50, sa när vi knackade på i Brättensby gamla skola för den sedvanliga ”hälsavälkommen-intervjun”.

Efter lite minneskonsolidering kunde vår försteredaktör konstatera att världen är bra liten. Det visade sig att Kjell och Eva har gått på socialhögskolan i Göteborg tillsammans.

Eva har bl a arbetat som samordnare i ”Utväg-verksamhet” – kvinnor som utsätts

för våld i nära relationer. Detta är dock ett arbete som hon håller på att slutföra då det finns nya projekt i horisonten.

Hur kommer det sig då att man köper en gammal skola på landet? Det är ju ingen liten kåk. Jo, Eva ser massor av möjligheter. - Det är bara fantasin som sätter gränser; säger Eva glatt. Eva har bland annat keramik och vävning som stora intressen och då är det fantastiskt att ha tillgång till stora ljusa rum att skapa i. Dessutom har Eva och sambon Tore Söderbäck 52, ett nätverk

gamla bosättare

med vänner här i bygden så det kändes helt rätt att flytta hit ifrån Göteborg. Från mars kommer de att bo här permanent.

Tore, som kom hem under besökets gång, berättade att han nu jobbade som taxichaufför i Göteborg men har erfarenhet av fler olika typer av arbeten bl. a trädgårdsarbetare. Det kommer komma väl tillpass då paret har planer för trädgården – dels vill man odla grönsaker och sedan fixa med buskar och träd.

Förutom Tore och Eva kommer den röd-randiga katten Wilma att ha sin nya adress

här i Bråttensby.

Vi vill härmed hälsa, Eva och Tore hjärtligt välkomna till Bråttensby.

Cecilia

Varmt tack till alla Bråttensbybor

Varmt tack till alla Bråttensbybor för fin gemenskap under våra tio år som vi bott i Bråttensby skola.

Tack för trevliga kvällar i vår trädgård med boulespel och grillfest, teaterresor, roliga fester i bygdegården, midsommarfester, julfester och gudstjänster.

Från 1 januari kommer jag att vara bosatt i Herrljunga i en bostadsrätt på Tallgatan 15. Välkomna dit! Det är inte så långt bort från Bråttensby så kanske jag kan få tillfälle att även i fortsättningen vara med i era aktiviteter.

Med vänlig hälsning
Mona Andersson
Telefon 0513-401 48



Varmt tack till Paul Johansson

Förra året, närmare bestämt den 3 juni 2007 fyllde Paul Johansson 80 år. Detta firade denne bygdens man den 10 juni, i Fölene Bygdegård där alla som ville och kunde kom för att dela denna dag med födelsebarnet och många andra.

Det som Paul önskade var att de som firade honom istället för presenter skulle ge ett bidrag till Bråttensby Bygdegårdsförening.

Denna goda tanke blev till en gåva från jubilaren till föreningen på hela 9400 kronor, vilket är ett mycket gott tillskott till vår kassa.

Många kom, men tyvärr var undertecknad bortrest den dagen så en kväll dagarna före jul överlämnade jag och min hustru en blomma och ett jättestort tack från oss alla i Bråttensby.

Börje Aronsson



Rävjakten

Söndagen den 24/2 var det dags för den stora gemensamma rävjakten med samling vid Eggvena bygdegård 7.30. Det var sjunde året som jakten arrangerades och folk strömmade till från när och fjärran. Då vi varit bortskämda med idealiska väderförhållanden tidigare år, blev söndagens väder en liten besvikelse. Det blåsiga vädret gjorde att hundarna hördes sämre än vanligt. Det var dock inga sura miner hos de ca 125 jägarna i skogen, de fick höra hundarna driva räv och tre rävar blev skjutna. Vidare sågs älgar, rådjur, harar och en mård. Årets rävskyttar blev Ingemar Dahlqvist, Bitterna, Niklas Alfredsson, Remmene och Egon Moll-dén, Orust. Det var fullt med folk i Eggvena bygdegård vid 14-tiden då jakten var slut och det serverades korv. Den sociala samvaron efter jakten då dagens händelser summeras bland kända och okända, är minst lika trevlig och viktig som vistelsen i skogen.

Den frivilliga avgiften som togs upp i bygdegården gav 2000 kr till Barncancerfonden.



Ingemar Dahlqvist, Bitterna och Niklas Alfredsson, Remmene träffade var sin räv.

Christer i Gäddegården

Gamla

Almanackan visade den 24 november, alltså bara en månad till julafton och vi började tänka jultankar. Landskapet ute var täckt av lite pudersnö och den bleka vintersolen lyste svagt.

Brasan i bygdegården sprakade och värmdde oss som kommit för att lyssna på Ulla och Åke Brunngård. Ulla berättade om gamla jultraditioner och Åke spelade flöjt. Ulla ska rätta till Åkes fluga inför fotograferingen!



Vi fick ta del av alla förberedelser som förr hörde ihop med julen. Vid lämpliga ställen spelade Åke musik som passade till texten.

Ulla berättade om de gamla julförberedelserna som var så omfattande och tidsödande. De startade tidigt, redan på sommaren, då halmen till golvbeklädnad skulle tas tillvara. Julosten skulle lagras länge, så den behövde göras ett halvår före julen.

De verkliga förberedelserna började i november med Mårten gås och färslakten, för att kulminera i december. Allt skulle göras på

darna; slakta, luta lutfisken, brygga öl, stöpa ljus, tvätta, städa och det stora julbaket. Bakningen gjordes veckan före jul. Då bakades matbröd, vetebröd och pepparkakor. Pepparkakor var från början ett läkemedelsbröd från Tyskland. Man bakade även en såkaka av alla fyra sädeslagen, som skulle sparas till våren. Den skulle både människor och hästar smaka på för att man skulle få en god skörd nästa år.

Lucia den 13 december trodde man förr var årets längsta natt. 1764 lär den första

g å r -

jultraditioner



Elsie, Berna, Karin, Kerstin och Ulla vid kaffebordet.

Lucian skådats någonstans utanför Skövde. År 1927 valdes Lucia enligt senare traditioner av Svenska Dagbladet.

Julklappen har fått sitt namn av att man förr på julaftonen klappade på dörren, öppnade och snabbt slängde in ett paket. Tomten såg man inte på julafton, han var ett litet sagoväsen som höll till ute i ladugården och vaktade gård och djur. Honom skulle man vara snäll mot genom att ställa ut ett fat gröt på julaftonen.

Juldagen började tidigt med ottesång i kyrkan klockan sex. Dit åkte man med häst och släde eller vagn. Färdkost på resan var kringlor och brännvin. Direkt efter ottesången kunde det vara högmässa! Trötta

efter alla julförberedelser och med lite brännvin innanför västen var det inte lätt att hålla sig vaken. Då kom kyrkvaktmästaren med kyrkstöten och väckte den som somnat. Efter kyrkbesöket var det kapplöpning hem. Den som kom hem först skulle kunna skörda först kommande år.

Även om vi bara lyssnat till alla förberedelser, så kände vi oss lite trötta och det smakade gott med kaffe och en skinksmörgås som avslutning på kvällen.

Margareta Håkansson

Bowlingrapport

Bowlinggänget började höstsäsongen 21/9 med en ”kick off” på Lumber & Karle i Kvänum, då även damerna var medbjudna. Vi spelare betedde oss som ett gäng kalvar på grönbete, ystra och förväntansfulla. Extra yster var Kalle Kylén som t.o.m. gjorde en piruett och lade sig på rygg på banan. De flesta tyckte att banorna var svårspelade, om det berodde på sommaruppehållet eller det för oss ovana laminatgolvet låter jag vara osagt. Efter en timmas spel var de flesta damer och herrar belättna och såg fram mot den beställda maten. Menyn hade vi studerat och beställt från före bowlingspelet, så maten kom snart till borden. Samtliga rätter smakade fantastiskt gott och Lumber & Karles kök kan varmt rekommenderas!

Vi började träna på allvar den 1/10 och redan 22/10 spelade vi första matchen i korpen. Vi har även i år med tre lag och

vi startade med två lag i div A och ett lag i div B. Efter att lag 1 och 2 i höst har mött favoritlagen i div A två gånger stod det klart vid juluppehållet att ett av Bråtensbylagen börjar våromgången tillsammans med Bråtensby Boys 3 i div B.

Ytterligare spelare med Bråtensbyanknytning har setts på banan i höst, Mikael Aronsson har spelat i Striketeam och där har även pappa Tore setts spela en gång.

Nu får vi se om vi kan få med något Bråtensbylag till finalspelet i vår. Vi behöver höja oss ett par snäpp samt ha lite tur i matcherna, inträffar detta kan vad som helst hända.

Christer i Gäddegården

Nytt i redaktionen

På årsmötet beslutades en förändring vad gäller redaktionen för tidningen Vi i Bråtensby. Den består numera av en redaktör, Kjell Johansson, och fyra journalister, Cecilia Frändberg, Margareta Håkansson, Paul Johansson och Barbro Johansson. På så vis tänker vi oss att det alltid ska kunna finnas minst en journalist närvarande vid aktiviteterna.

Samtidigt välkomnar vi fortfarande andra Bråtensbybor att också skriva i tidningen. Det behöver inte vara artiklar om aktiviteter, utan annat som kan vara av intresse för läsarna: historia från bygden, personliga tankar om någon fråga, dikter m.m.

Annan hjälp som behövs är att tidningen ska köras ut. Hör av dej till någon i redaktionen om du kan hjälpa till med detta. Likaså om du vill annonsera eller sponsra tidningen.

Barbro

Whiskyprovning Bråttensby bygdegård

Ett trettiotal intresserade hade följt inbjudan och kom till Bråttensby bygdegård för att få en djupare kunskap om whisky och i första hand den sort som kallas ”singel malt”.

Margareta och Birger Yngvesson hade fått uppdraget att ordna med kvällens aktivitet vilket de skötte med bravur!

Kvällen började med att smörgåstårta serverades med dricka. En bra början för att mätta och belåtna kunna ägna oss åt kvällens egentliga syfte, whiskyprovning.

En expert från systembolaget i Alingsås hade engagerats denna kväll för att delge oss sin kunskap om whisky. Det visade sig att denne man behärskade sitt område mycket väl. Han berättade med stort engagemang om hur hela tillverkningsprocessen fungerade och vad som var väsentligt vid framställning av whisky.

Han började sin introduktion med att säga ”framför er står fyra av mina bästa vänner, så jag hoppas att ingen har något ofördelaktigt att säga om de sorter som ni kommer att prova.”

Provsmakning kan delas in i tre områden. Utseende, doft och smak.

På bordet serverades det fyra olika sorters singelmalt whisky i speciella glas. Glasens tulpanliknande form var viktigt för att aromerna skulle framträda på bästa sätt.

Vi fick veta följande när det gäller whisky:

Singelmalt whisky tillverkas av tvåradigt maltkorn som innehåller mer stärkelse och en större andel enzymer än ”vanligt” korn. Vi fick även veta att det krävs 14 timmars ljus för att denna sorts korn skall blomma.

Kornet behandlas på olika sätt genom mältning och torkning med hjälp av torv. Därigenom får man fram den karakteristiska rökiga doften och smaken som finns i

vissa sorters whisky.

Formen på pannan och att den skulle vara tillverkad av koppar var också en viktig del av processen för att få fram en whisky med rätt karaktär och smak.

Whiskyns utseende berättar mycket om dess karaktär. En whisky lagrad på sherryfat ger en mörkare djupare ton än en whisky lagrad på bourbonfat. Hur ofta faten använts innan man lagrar whiskyn i dem avspeglas också på whiskyn.

Allt detta och mycket mer fick vi som var där veta och uppleva.

Sammanfattningen blir från min sida ”en trevlig kväll i goda vänners lag”.

Jag tror att övriga deltagare delar min uppfattning.

Johnny Carlsson

Göransson



Pelle är född 1945 och Phebe 1955 står framför sitt akvarium var på 320 liter.

Sedan tre veckor tillbaka är Lillegården bebodd igen efter att ha stått tom i två år. Ifrån att ha haft sitt hem i en lägenhet ovanför Pingstkyrkan i Vårgårda har Pelle (Per-Olof) och Phebe Göranssons flyttlass gått till Bråttensby. Det var vännerna och numer närmsta grannarna Anders och Christina på Stommen som tipsade Göranssons om att det fanns ett ledigt hus i byn. Ursprungligen kommer Pelle från en gård utanför Hässleholm och Phebe är från Götene. Vi två tillfällen under perioden 1981 till 1990

var familjen missionärer i Zaire (nuvarande Kongo Kinshasa) utsända av Svenska Baptistförbundet. – Fast vi tillhör Pingstkyrkan, sa Phebe och berättade vidare om att hon arbetade med hälsa och sjukvård under utlandsvistelsen, då hon är sjuksköterska. Pelle, som gillar att jobba med händerna, var med och byggde skolor och ett sjukhus om trettio sängar. En syateljé var ett annat projekt som Phebe hade hand om. Där syddes det bl. a gröna operationskläder till sjukhusets lilla operationssal. Paret har fyra

väljer Bråttensby

barn och två av barnen är födda under andra Afrikavistelsen. Barnen är idag mellan 22 och 32 år gamla och bor i Jönköping och Göteborg. - Åren i Afrika är pärlor i våra liv uttryckte Pelle och vi skulle gärna vilja återvända, men att resa just till det här området är dyrt då få resenärer åker dit. Det var genom arbete i PMU (Pingstmissionens Utvecklingssamarbete) som familjen kom till Vårgårda. Därefter har Pelle jobbat på Autoliv som truckförare och Phebe fortbildade sig till barnmorska, vilket är världens bästa yrke enligt Phebe. Just nu frilansar hon och jobbar bl a i Norge. Språket är inga problem, den generation som nu får barn har vuxit upp med odubbade Pippi och Emil-filmer. Idag är Pelle engagerad i LP-stiftelsen som bedriver missbrukarvård på kristen grund. Kontaktcentret i Vårgårda

har ”öppet hus” varje vardag mellan 9-13. Förutom detta håller paret på att fixa och renovera i huset, köket har just blivit färdigt och det är ljus och fint. - Man behöver lite större utrymmen när alla barnen kommer och hälsar på menar Phebe. Pelle som har som hobby att syssla med smide och greja med bilar tycker det är fint att ha tillgång till en ladugård.

Pelle och Phebe, välkomna till Bråttensby!

Cecilia

TY Larm & Säkerhetsservice i Herrljunga

Tor Yngvesson

Telefon 0708-655894



Bygdegårdarnas Tipspromenader

Gemensamt för tipspromenaderna
Start torsdagar 18.30- -19.30
Vuxna 40.-, barn 10.-, severing ingår

- 24 april Fåglavik
1 maj Fölene
8 maj Bråttensby med start hos Lars-Rune Hermansson, Guntorp
15 maj Remmene
22 maj Eggvena
29 maj Skölvne

Medarrangör



**En bowlingfest blir någon gång i maj,
datum är ännu ej bestämd.**

Gräsklippning vid bygdegården

Här kommer en ny klipplista. Är det någon som tycker att han hamnat fel så byt med någon eller ring Sune på 0513-40025.

Vecka

- | | | | |
|----|--------------|----|-------------|
| 20 | Lars-Rune H. | 28 | Christer H. |
| 22 | Gunnar L. | 30 | Börje A. |
| 24 | Karl-Olof K. | 32 | Kjell J. |
| 26 | Birger Y. | 34 | Tore A. |
| | | 36 | Sune J |

Kyrkans anslagstavla

Mässa

Palmsöndagen
den 16 mars
kl 19.00

”Korsfäst”

Långfredag
den 21 mars
kl 12.00

Gudstjänst

Påskdagen
Söndagen 23 mars
kl 19.00

Gudstjänst

Söndagen den 6 april
kl 17.00

Mässa

Söndagen den 20 april
kl 17.00

Pastoratsgudstjänst

Söndagen 25 maj
kl 11.00

Gudstjänst

Söndagen den 1 juni
kl 17.00

Påskeld på Ekeberget

Kl 20.00 på påskafton tänds påskelden på Ekeberget som ligger på vägen mot Eggvena. Kör in vid Pajo.
Det finns möjlighet att skjuta raketer.
Alla är välkomna!

**Besök hos Lars-Rune och Joakim Hermansson och visning av den nya ladugården.
Tidpunkt meddelas senare.**

